

Zondagsbrief

4e jaargang, nummer 30

Zondag 25 december 2022

Kerst

Kleur : *Wit*



Mededelingen

Kerstavonddienst PLEK VOOR IEDEREEN

Op Kerstavond zal er een groot spoor van Licht zijn vanaf de Kerkewijk tot in de kerk, bij de stal.

Dit spoor van licht is zowel voor het Kinderkerstfeest om 18.30 uur als de Kerstavonddienst om 22.00 uur.

We hopen dat velen het spoor van Licht zien en gaan volgen.

Het is voor het eerst sinds jaren dat we weer samen kerst kunnen vieren.

Als voorbereidingsgroep hebben we de intentie om alle kerkgangers iets te laten beleven van de boodschap van kerst: vrede en geluk voor iedereen.

Kom en beleef het mee: **ER IS PLEK VOOR IEDEREEN!**

In de dienst is er een levende kerststal. Jozef gaat ons vertellen waarom hij in de stal te vinden is en hoe hij dit beleeft. Laat je verrassen wie daar nog meer in die stal komen kijken.

We gaan vanaf 21.45 uur bekende kerstliederen zingen onder orgelbeleiding van Ytsen Wielstra. Gerben van Beek, trompettist, blaast ook zijn partij mee tijdens de kerstliederen.

Hans Kroon zingt voor ons "Lied van de vluchteling". We besteden op deze kerstavond aandacht aan de vluchtelingenkinderen, die in kampen vastzitten in Griekenland. Kerk-in Actie voert een campagne, om voor deze kinderen op te komen.

Aansluitend na de dienst is er chocolademelk en glühwein. Als we opgewarmd zijn gaan we buiten, bij de Kerkewijk, kerstliederen zingen. Heel de wereld mag het toch horen?!

Wees welkom!

De voorbereidingsgroep: Piet Schaap, Ytsen Wielstra, Evelien Veenhof, Alina Keijman, Ageeth Kroon en Coby de Haan

Kerstcollecte – 24 en 25 december

**kerk
in actie**

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie



eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kinderen in de Knel Kerst.

Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst

**Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!**

Bij de bloemschikking

In advent was het thema van de kindernevendienst "Ik kan niet wachten!". Nu is het wachten voorbij, gesymboliseerd door de uitgekomen witte amaryllissen. Vandaag horen we over wijze mannen die ook een nieuwe koning verwachten.

Aandacht voor elkaar:

Sjimmie Vernooij, Moerasmos 21, is vorige week succesvol geopereerd aan haar heup. We zijn blij met haar dat dit goed is gegaan. Zij is nu thuis verder aan het revalideren. We wensen Sjimmie beterschap en sterkte met het herstel.

Coby de Haan

Pastoralia

In de afgelopen twee weken maakte de familie Gaasbeek, Mozartdreef 23, 3906 BM, een onwerkelijk scenario mee. Na een medisch noodzakelijke operatie aan haar ooglid, kwam Renee Gaasbeek op de IC terecht vanwege een infectie.

Terwijl zij een week in slaap gehouden werd, raakte zij een oog en een gedeelte van haar gezicht kwijt. Renee is inmiddels wakker en dankbaar dat zij er nog is. Ze werd opnieuw geopereerd deze week. We omringen Renee, Ron en hun familie in onze gebeden en wensen hen kracht toe in alles wat vóór hen ligt. Renee verblijft op het moment van schrijven in het Radboud ziekenhuis te Nijmegen (Route 737, k.21).

Anne Stelma - Ribberink

Kerstgroet

Gloria, gloria klinkt in de nacht.

Een lied over vrede aan herders gebracht.

Gloria zingt heel het engelenkoor.

Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door. (SELA)

Het jaar 2022 is alweer voorbij gevlogen. Het was mooi en waardevol u en jou tijdens de bezoeken te ontmoeten en om vreugde en zorgen met elkaar te delen in het perspectief van Gods licht. Jelle en ik hopen de komende feestdagen gezellig samen met familie door te brengen met de hond te genieten van winterse wandelingen. We wensen u en jullie allen ook goede dagen toe, in vrede en warmte en met verwondering voor een grote God die als mens midden onder ons kwam. Goede en gezegende feestdagen,

Jelle en Anne Stelma

Bloemengroet (een amaryllisbol, mooi opgemaakt in een glazen vaas)

De vaas gaat met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Betsie Snijder Mozartdreef 56

Dank

Via deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor alle kaartjes, appjes en prachtige bloemen die we uit de kerk hebben gekregen.

Warme kerstgroeten en een gezond 2023.

Frans, Saskia, Maarten en Thijs

Zondag 1 januari 2023

Na kerst volgt oud en nieuw en dit jaar valt nieuwjaarsdag op zondag. Om de uitdaging, na oudejaarsnacht, niet te groot te maken willen we van 9:50 tot 10:20 de koffie klaar hebben zodat we gelegenheid hebben elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Daarna volgt een korte dienst van 10:25 tot ongeveer 11:00 uur. Dus, bij wijze van uitzondering, drinken we op 1 januari vóór de dienst koffie.

Open Kerk

Vanaf 26 december- 22 februari (begin van de 40 dagen tijd) is er geen Open kerk op donderdagavond.

De kerk is wel open op dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-15.30 uur

Kijkcijfers dienst 18 december 2022

Direct :45 Opname: 181

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

*Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief***

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal